

# Protestantse Gemeente Voorschoten

Zondag 25 augustus 2019

elfde zondag na Pinksteren



‘Mogen de bergen vrede brengen ...’

Voorganger: ds. Willem de Boer

Organist: Herman Lodder

Lector: Marieke van Wijngaarden

## Orgelspel: 'Prélude' (César Franck)

Welkom

Stilte (staande)

Bemoediging en Groet:

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

**A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.**

V. De Heer zij met u!

A.

ook met u zij de Heer

The image shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of the following notes: G4 (quarter), A4 (quarter), Bb4 (quarter), C5 (half). The lyrics 'ook met u zij de Heer' are written below the staff, with 'u' aligned under the Bb4 note and 'zij' aligned under the C5 note.

Drempelgebed –

**V.: Heer, onze God,  
wat zijn wij zonder U?**

Allen: Onze geest heeft uw licht nodig,  
onze wil uw kracht,  
onze ziel uw vrede.

**V.: Neem Gij ons leven  
in uw hand  
en vernieuw ons  
naar het beeld van hem  
die vrede is, Jezus Messias.**

Allen: Opdat wij U mogen  
liefhebben en dienen  
met al onze krachten.  
Amen.

Zingen: Psalm 85

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 304

Met de kinderen –

Zingen: Lied 287 vers 5 Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Psalm 72

Van Salomo

Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.  
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.  
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid.

Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen,  
maar de onderdrukker neerslaan.

Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen,  
van geslacht op geslacht.

Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde  
doordrenken.

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de  
maan niet meer bestaat.

Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.  
Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn  
voeten likken.

De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen.  
De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen.

Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.  
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor  
hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen.

Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.

Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!

Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isai.

Zingen: Lied 1009

Overweging

Orgelspel: 'Arrival of the Queen of Sheba' (G.F. Händel)

Zingen: Lied 1012

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Mededelingen

Collecten –

1<sup>e</sup> – De eerste collecte is voor het werk van de Stichting Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.

2<sup>e</sup> – Deze collecte ondersteunt de diverse activiteiten van Open Kerk.

Zingen: Lied 747 vers 1, 2 en 8

Zegen

Zingen:

inleiding orgel:

Jos van der Kooy

allen: A - men,

A - men, A - men.

Orgelspel: 'Concerto 1' (Thomas Arne)