

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

FAMILIEKERSTFEEST



Meer hebben wij toch niet nodig?

Maandag 24 december 2018
Voorganger: ds. Bert Boter
Cantrix: Maria Rosenmüller
Organist/pianist: Jan Berghuis
regie: Johanna Terpstra

En heel veel kinderen als acteurs!

Welkom

Kaarsengedicht + aansteken van de kaarsen

Het koor zingt

*Een kaarsje brand, een lichtje klein,
wij horen verbaast, God wil met ons zijn,
verhalen en lichtjes, een stal en een kind,
vertellen ons weer, waar je God vindt.*



Gebed

We zingen met elkaar 'midden in de winternacht'

1 Mid-den in de win-ter-nacht
ging de he-mel o - pen;
die ons heil ter we-reld bracht,
ant-woord op ons ho - pen.
El - ke vo - gel zingt zijn lied,
her-ders, waar-om zingt gij niet?
Laat de ci - ters slaan, blaas de flui-ten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom ho - ren:
Chris-tus is ge - bo - ren.

2.

Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3.

Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Kerstspel

onder het kerstspel klinken een aantal liederen. De *schuingedrukte liederen* zingt het koor, de *rechtgedrukte liederen* zingen wij allen

'Ik ben een engel van de Heer'

1 'Ik ben een en-gel van de Heer,
daal uit de he-mel tot je neer
en breng een nieuw en mooi ver-haal
dat ik ver-tel in men-sen-taal.



5.

Let goed op wat ik je vertel,
dan vind je vast dat kindje wel:
't ligt in een kribbe in een stal.
Toch is Hij koning van 't heelal.'

'De engel Gabriel komt aangesnel'

1 De en-gel Ga-bri-el komt aan - ge - sneld,
 de vleu-gels sneeuw, de o-gen vu - rig fel.
 Ge-groet, zegt hij, Ma-ri-a, meis-je zo ge - woon,
 hoogst uit-ver-ko-ren vrou-we.
 Glo - - ri - a.

3.

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
 en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
 Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
 hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.



‘Stille nacht’

1 Stil - le nacht, hei - li-ge nacht!

Da-vids zoon, lang ver-wacht,

die mil-joe-nen eens za - li-gen zal,

wordt ge-bo-ren in Bet - le-hems stal,

Hij, der schep-se-len Heer,

Hij, der schep-se-len Heer.

2.
 Hulploos kind, heilig kind,
 dat zo trouw zondaars mint,
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
 Leer me U danken daarvoor.
 Leer me U danken daarvoor.

3.
 Stille nacht, heilige nacht!
 Vrede en heil, wordt gebracht
 aan een wereld, verloren in schuld;
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
 Amen, Gode zij eer!
 Amen, Gode zij eer!
 'Bajoesjki Bajoe'



*Hoort en luistert in de stilte bajoeski bajoe
samen horen wij de boodschap bajoeski bajoe.*

*Sluit je ogen om te horen bajoeski bajoe
hoe voor rond tweeduizend jaren bajoeski bajoe*

*Samen gaan wij naar de kribbe bajoeski bajoe
laat ons bidden, laat ons zingen bajoeski bajoe*

*Langzaam zoals in dit kerstlied bajoeski bajoe
groeit in ons een diepe vrede bajoeski bajoe.*

'Eer zij God in de hoge'

*Eer zij God in de hoge, vrede op aarde alle mensen,
Gloria, halleluja (4x)*

'Er gaat een ster in donk're nacht'

*Er gaat een ster in donk're nacht
je ziet zijn helle schijn.
Wij staan nu op en gaan op pad,
het licht zal met ons zijn.*



*De engel heeft het ons verteld,
de redder zal er zijn.
Wij staan nu op en gaan op pad,
nu zal er vrede zijn.*

*De ster die wijst ons nu de weg,
de weg naar 't kindje klein.
Wij staan nu op en gaan op pad
en God zal met ons zijn.*

'Zend je engel'

Refrein:

Jij zendt ons een engel, hij komt in de stille nacht.

Laat de blijde boodschap horen, dat de hoop nu wordt verwacht.

*Jij zendt ons een engel, hij brengt liefde in ons huis,
zal van grote vreugde zingen, God is hier, wij zijn nu thuis.*

*Zend een engel voor diegenen die niets geloven
die zelf altijd in de schaduw staan
voor hen die niets durven, weggeschoven.*

Zend een engel om met hen door't donker te gaan
Refrein

*Zend een engel voor die met een ziekte moet leven
vor hen die in eenzaamheid lijden
voor hen die zich niet kunnen vergeven.
zend een engel die zal staan aan onze zij.*

Refrein

*Zend een engel die toekomst zien als vrede
voor diegene die jouw lied verstaat.
Voor hen die met elkaar willen delen.
Zend een engel die de weg naar het kind voorgaat.*

'Eer zij God in onze dagen'



Glo - - - - ri-a

in ex - cel - sis De - o.

Glo - - - - ri-a

in ex - cel - sis De - o.

2.

Eer zij God die onze Vader
 en die onze koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo.



3.

Lam van God, Gij hebt gedragen
 alle schuld tot elke prijs,
 geef in onze levensdagen
 peis en vreê, kyrieleis.
 Gloria in excelsis Deo.

Slotgebed

Zegen

Let's sing a song of Christmas

Iedereen is van harte welkom in De Werf voor warme
 chocolademelk en wat lekkers!